



Några blivande IT-medarbetare gör sig beredda att redovisa dagens upplevelser.

Den 1 juli föddes IT-Skolan på F14. Den nya organisationen startade mjukt med en annorlunda teambuilding-dag. Per Larsen, Jörgen Franzén och Dan Larsson berättar här var för sig om en händelserik dag med många överraskningar.

Mjuk start för IT-Skolan

Att slå ihop två skolor är väl ingenting. Ge en order bara och försök att trygga sysselsättningen.

Så enkelt är det nog inte ändå. Visserligen har vi vid FSS och FMTS jobbat vid samma myndighet och kanske tillsammans några gånger, men att känna varandra och tillsammans kunna identifiera sig i en ny skola kan vara en stor utmaning – många nya situationer. Därför genomfördes en frågenkät under hösten -94 med all personal vid FSS och FMTS.

En sak som framkom av enkäten var att det måste genomföras en teambuilding med all personal. Skolororganisationen

blev så stor, vi kommer att bli så många och det fanns en del frågor om hur "de andra" var. En arbetsgrupp med intresserade medarbetare tillsattes.

Att teambuilda 71 personer var en utmaning. Vi som inte var med i arbetsgruppen visste inget om hur det hela skulle gå till inför den stora dagen. Som blivande chef för IT-Skolan försökte jag att luska lite men det var tvärstopp. Visserligen fick jag säkerställa vissa medel, men i övrigt – stor sekretess.

Hur blev det då? Jag vill påstå att det blev en succé. Gunilla Bergh, Milena Söderberg, Susanne Olin och Björn Åhlén hade verkligen lyckats i sitt arbete att

skapa möjligheter att förena alla i en gemensam skola. Ett fåtal hade, ledsamt nog, ingen möjlighet att delta.

Hur gick det då till? Ordern inför dagen var att alla skulle inställa sig vid serviceförrådet kl 07.30 i civila oömma kläder.

Alla kom till serviceförrådet och fick där gröna byxor, en grön skjorta och en livrem. Till vad? Många började fantisera, vi skulle dessutom själva medföra stövlar. Vad blir det av detta? Det visade sig så småningom att när vi alla klädde om oss för kvällens tävlingar/lekar så var vi alla lika; inga grader eller titlar. En genialisk symbolik.

Efter förrådsbesöket samla-

des vi vid FMTS där det serverades färiska frallor och kaffe. Här blev vi indelade i blandade grupper med representanter från båda skolorna.

Gruppledare var utsedda och dessa fick gå fram för att hämta en "uppdragspåse". Den innehöll en telefonkatalog med två enkronor påklustrade, en kamera, en film, en bärbar telefon, ett uppdrag och några reklamrylar från Flygvapnets Halmstads-skolor.

Uppdragen var följande: Varje grupp skulle åka till en plats och hämta information, dokumentera och sedan redovisa sina erfarenheter för alla. Redovisningstidpunkt ca kl 15.00. "Besöksplatserna" var följande:

- Sofiero Bryggeri
- Plönningeskolan
- Falkenbergs energi
- Laholms tidning
- Pappers bruket i Hyltebruk
- Båkab Laholm

Kodak i stan var vidtalade att på en timme framkalla de filmer som vi lämnade in. Under tiden åt vi vår från matsalen medhavda lunch.

Att lyssna på föredragningarna efter fullgjorda uppdrag var en stor njutning. Vilka pedagoger det finns i våra led! Vilken kreativitet! Vilka humorister. Kreativiteten hade flödat. Det-



En blåsorkester underhöll i Simlångsdalens försommargrönska.

ta var kul. Alla grupper redovisade sina alster som sedan kunde placeras i kafferummet vid IT-Skolan.

Efter redovisningarna drog vi på oss de gröna kläderna och åkte buss till Simlångsgården i Gyltige. En underbar försommarkväll där vi blev indelade i nya grupper för att delta i trevliga lekar/tävlingar som poängsattes. Min blyghet förbjuder mig att berätta vilket lag som så småningom vann.

Mat och dryck saknades inte denna kväll och under grillningen (grillmästare Björn) kom en

blåsorkester som underhöll samtidigt som vi tävlande försökte formulera flerstaviga ord.

Maten smakade utmärkt, solen sken, fåglarna kvittrade, sommaren hade börjat och egentligen ville man inte gå hem. Men man skall sluta när det är som trevligast. Innan vi lämnade Gyltige vid 21.30-tiden fick alla pris i form av en kortärmad- och en T-skjorta med IT-Skolans namn och därefter blev vi skjutsade hem.

Det blev en mycket trevlig och rolig dag. Ett stort TACK till alla som var med, bjöd på sig själva, ställde upp och gjorde så att vi hade roligt tillsammans.

Och tack Gunilla, Súsanne, Milena och Björn för att Ni har skapat möjligheter för en bra start för IT-Skolan.

Per Larsen

Efter en lång och händelserik dag smakade det bra med grillad mat framåt kvällen.

